



# Ebi's

## Sagostund



### DAVIDS VÄNNER

En gång i tiden, i ett mysigt kvarter fyllt av skratt och lek, bodde en pojke som hette David, och han hade det största och ljusaste leende du kan tänka dig. Men en dag hade David en stor nyhet att dela med sina vänner.

"Gissa vad, allihopa?" David utbrister och hans ögon glittrar av upphetsning. "Jag och min familj ska ge oss ut på äventyr! Vi ska flytta hela vägen till Israel!"

Hans vänner flämtade till av förvåning och deras ögon vidgades av förundran. "Israel? Wow, det är så långt borta!" sa de medan de föreställde sig fjärran länder och det nya äventyret.

David nickade ivrigt, uppfylld av spänning. "Ja, är det inte fantastiskt? Israel är en speciell plats för judar, precis som vi. Det var där våra förfäder levde, och nu är det vår tur att få vara med på denna otroliga resa!"

Hans vänner samlades runt honom. "Men varför Israel?" frågade de, med nyfikna ansikten.

David log, redo att dela med sig av hemligheterna i sitt arv. "Jo, du förstår, precis som varje land har sin egen speciella plats för sitt folk, är Israel ett speciellt hem för judar. Gud lovade oss det för länge, länge sedan, och nu är det dags för min familj att åka tillbaka dit."

När David förklarade historien och meningen med deras resa lyssnade hans vänner med stora ögon, som om det var den mest spännande äventyrsberättelse de någonsin hade hört. Särskilt när han nämnde Jerusalem,





# Ebi's

## Sagostund



som är Israels huvudstad, och Betlehem och Jeriko. Det påminde dem om de bibelberättelser de hade hört.

"Och gissa vad?" fortsatte David med en röst fylld av entusiasm. "I Israel kommer vi att tala ett helt nytt språk som heter hebreiska! Det är som att låsa upp en hemlig kod till en helt ny värld av möjligheter!"



Hans vänner jublade, glada över tanken på att få lära sig ett nytt språk och utforska ett nytt land tillsammans med sin käre vän.

Allt eftersom dagarna flög förbi samlades Davids vänner runt honom, hjälpte honom att packa resväskan och delade den bitterljuva spänningen inför avresan. Varje sak som David packade innehöll ett speciellt minne, och hans vänner valde ivrigt ut presenter för att komma ihåg honom.

Med tårar och skratt firade de sin vänskap och den otroliga resa som David skulle ge sig ut på. Och när de tog farväl visste de att oavsett hur långt ifrån varandra de än var, skulle deras vänskap alltid vara lika stark.

Med kramar, skratt och löften om att skriva brev fyllda med berättelser om deras äventyr tog David farväl av sina vänner, med hjärtat fullt av tacksamhet för den kärlek och det stöd som omgav honom.



Och när han påbörjade sin resa till Israel visste han att oavsett vart livet skulle föra honom, skulle han alltid bära med sig de kära minnena av sina vänner och de speciella stunder de delat tillsammans. För i sina hjärtan skulle de alltid vara sammanlänkade, oavsett hur långt ifrån varandra de var.



# Ebi's

## FÄRGLÄGG

"Jag ska hämta er från alla länder och föra er tillbaka till ert eget land" - Hesekiel 36:24



# Ebi's

## ARBETSBLAD

Vilka saker packade David i sin resväska?

Klipp ut resväskan, limma längs sidorna och gör din egen resväska.

Färglägg och klipp ut de saker som du vill att David ska packa.





# Ebi's

## ARBETSBLAD



Klipp ut

