



Ebi's

Sagostund



NYA VÄNNER I ISRAEL

Det var den första dagen på det nya skolåret. Naomi och hennes familj hade nyligen flyttat till Israel. Hon hade inte träffat några nya vänner och kunde inte prata hebreiska, så hon kände sig väldigt osäker och ensam när hon gick genom skolporten.

Just då gick en flicka i hennes ålder fram till henne. "Shalom. Är du en ny flicka i vår skola?" "Ja", sa Naomi, "men jag kan inte prata hebreiska än. Jag kan bara några få ord." "Inga problem", svarade flickan. "Vi flyttade till Israel för ungefär ett år sedan och jag var också tvungen att lära mig hebreiska. Mitt namn är Talia. Kom, så ska jag presentera dig för några fler vänner som också nyligen flyttat till Israel."

Talia visade Naomi runt på skolan, i klassrummen och på lekplatserna. När de kom till gungorna mötte de en pojke. "Shalom David. Det här är Naomi. De har precis flyttat till Israel, så hon kan inte prata hebreiska än." "Shalom Naomi. Välkommen till Israel och till vår skola. Vår familj flyttade alldeles nyligen och när vi kom hit kunde jag inte heller prata hebreiska, men du kommer att lära dig språket väldigt snabbt. Kom, du ska få träffa resten av våra vänner, vi känner varandra väldigt väl" När dagen var slut hade hon träffat pojkar och flickor från massor av olika länder, en del länder som hon aldrig hade hört talas om tidigare, men som nu bor i Israel. Det är ju det land som Gud särskilt hade avsatt för judarna och de minns alla hur deras far- och morföräldrar hade väntat i många många år på att få bo i Israel. Nu levde de ut den drömmen!

När Naomi kom hem på eftermiddagen lade hennes föräldrar märke till hennes stora leende och frågade henne hur dagen hade varit. Hon berättade: "Jag har fått massor av nya vänner vars familjer också har flyttat hit från många olika länder - Amerika, Frankrike, Marocko, Etiopien ... Och de har lärt mig nya hebreiska ord som 'Toda', som betyder 'Tack'. Jag längtar efter att få åka tillbaka i morgon!"

Snart träffade hennes föräldrar också vänner som hjälpte dem att hitta de affärer de behövde och lärde dem hur de skulle hitta rätt buss för att komma till sin destination. Efter en tid reste de till andra delar av landet och upptäckte att Israel är ännu vackrare än vad de trott innan de flyttade dit. Familjen deltog i





Ebi's

Sagostund

särskilda lektioner i hebreiska, vilket gjorde livet lite enklare för alla. De började till och med tala lite hebreiska hemma.

Efter en tid var det Naomis födelsedag. Hon mindes alla sina vänner som brukade komma på hennes födelsedagskalas förr i tiden. För ett ögonblick blev hon ledsen när hon tänkte på att de inte kunde komma i år. Men istället fick hon möjlighet att bjuda in alla de andra nya vännerna som hon hade träffat. De hade så roligt och barnen lärde henne några nya sånger på hebreiska. De skrattade och dansade och njöt av dagen.

Några månader senare fick Naomi ett brev från sin vän Hadassah, som hon kände från synagogan när hon växte upp, innan hennes familj flyttade till Israel. Hadassah berättade i brevet att hennes familj också hade fattat det stora beslutet att flytta till Israel och att de skulle anlända om några månader - det var de bästa nyheterna någonsin! Naomi var så glad över att få presentera henne för alla och hon visste redan att när Hadassahs bror träffade hennes nya vän David skulle de bli vänner direkt.

När Hadassah och hennes familj kom till Israel hade Naomi redan funnit sig tillrätta i skolan och i grannskapet. Hon kunde till och med lära Hadassah några hebreiska ord och snart träffade hon alla Naomis vänner. Vilken underbar tid de hade tillsammans. Hadassah berättade för Naomi om alla sina vänner från deras gamla synagoga och hur de hade saknat henne. Nu när Hadassah och Naomi var tillsammans igen började de hoppas och be om att deras andra vänner skulle ta samma beslut som de hade tagit, att flytta till Israel. Hadassah gav också Naomi gåvor och meddelanden från deras vänner på den gamla skolan. Dessa vänner var inte judar som de själva och skulle därför inte flytta till Israel, men när Naomi läste deras brev och öppnade deras presenter mindes hon de underbara minnen som de hade tillsammans. Det var svårt för deras gamla skolkamrater att säga adjö till Naomi och Hadassah när de flyttade till Israel. Men de lärde sig att det är Guds önskan att judarna ska bo i Israel, och därför bad de för dem och sa uppmuntrande ord till dem när de åkte. Än idag fortsätter de att dela med sig av denna underbara nyhet till andra icke-judiska vänner.



Ebi's

ARBETSBLADET



Alef-Bet



shalom



Skriv från vänster till höger



שלום

Skriv från höger till vänste

Toda



Tack

תודה

DIPLOM

för att ha slutfört den första
ulpan-klassen



tilldelas ; _____

Ebi's

Målning

"Jag ska vissla på dem och föra dem samman"

- Sakarja 10:8

