

Ebi's

BERÄTTELSE



STEFAN BESÖK I ISRAEL

Stefan och hans familj följde med en resegrupp till Israel. De är inte judar, men de hade hört av vänner att Israel är ett vackert och intressant land att besöka. Deras reseledare, Shimon, var en mycket vänlig och intressant judisk man. Han tog dem inte bara till vackra platser utan lärde dem också en hel del om landet och det judiska folkets historia.

Under resan besökte de Jerusalem, som är Israels huvudstad, Betlehem och till och med Röda havet och många andra platser som Stefan hade lärt sig om i Bibeln.

Shimon ordnade också så att de fick träffa lokala judar. De flesta av dem hade flyttat till Israel under de senaste åren och kom från många olika länder. Det fanns till och med en familj som kom från det land där Stefans och hans familj bodde.

De hade så många frågor: "När flyttade du till Israel?", "Varför flyttade du till Israel?", "Vad tycker du mest om med Israel?", och många fler.

Det de fick höra om och om igen var hur glada de judiska familjerna var när de äntligen kunde flytta till Israel. De kallar det att "göra aliyah". Ja, det var inte lätt att säga adjö till vänner och familj, men att få träffa så många nya vänner i det land som Gud hade lovat dem var värt det. Efter flytten till Israel lärde de sig att tala hebreiska och fick uppleva judiska traditioner, som sabbaten, som är deras vilodag varje lördag, eller de många judiska högtiderna. Det var mer än de någonsin hade kunnat drömma om.

Stefans och hans familj förstod plötsligt hur viktigt det var att människor som inte var judar – så kallade hedningar – stod på det judiska folkets sida, älskade dem och bad för dem. Och även att hjälpa dem att göra aliyah – att flytta till Israel. Det finns många sätt på vilka kristna kan hjälpa judar att göra aliyah. Och Gud lovade att om ni välsignar Israel, så kommer ni att bli välsignade. Men om ni talar illa om eller skadar Israel kommer det gå illa för er. Så vi måste vara mycket försiktiga med att tala illa om judar och när vi hör våra vänner säga dåliga saker om judar eller Israel måste vi rätta dem.

Stefans familj bestämde sig för att, när de kom hem, skulle de berätta för andra om Israel och Guds plan för det judiska folket. De skulle alltid be för dem och deras förlovade land, Israel.





Ebi's

BERÄTTELSE



Stefan och hans familj följde med en resegrupp till Israel. De är inte judar, men de hade hört av vänner att Israel är ett vackert och intressant land att besöka. Deras reseledare, Shimon, var en mycket vänlig och intressant judisk man. Han tog dem inte bara till vackra platser utan lärde dem också en hel del om landet och det judiska folkets historia.

Under resan besökte de Jerusalem, som är Israels huvudstad, Betlehem och till och med Röda havet och många andra platser som Stefan hade lärt sig om i Bibeln.

Shimon ordnade också så att de fick träffa lokala judar. De flesta av dem hade flyttat till Israel under de senaste åren och kom från många olika länder. Det fanns till och med en familj som kom från det land där Stefans och hans familj bodde.

De hade så många frågor: "När flyttade du till Israel?", "Varför flyttade du till Israel?", "Vad tycker du mest om med Israel?", och många fler.

Det de fick höra om och om igen var hur glada de judiska familjerna var när de äntligen kunde flytta till Israel. De kallar det att "göra aliyah". Ja, det var inte lätt att säga adjö till vänner och familj, men att få träffa så många nya vänner i det land som Gud hade lovat dem var värt det. Efter flytten till Israel lärde de sig att tala hebreiska och fick uppleva judiska traditioner, som sabbaten, som är deras vilodag varje lördag, eller de många judiska högtiderna. Det var mer än de någonsin hade kunnat drömma om.

Stefans och hans familj förstod plötsligt hur viktigt det var att människor som inte var judar - så kallade hedningar - stod på det judiska folkets sida, älskade dem och bad för dem. Och även att hjälpa dem att göra aliyah - att flytta till Israel. Det finns många sätt på vilka kristna kan hjälpa judar att göra aliyah. Och Gud lovade att om ni välsignar Israel, så kommer ni att bli välsignade. Men om ni talar illa om eller skadar Israel kommer det gå illa för er. Så vi måste vara mycket försiktiga med att tala illa om judar och när vi hör våra vänner säga dåliga saker om judar eller Israel måste vi rätta dem.

Stefans familj bestämde sig för att, när de kom hem, skulle de berätta för andra om Israel och Guds plan för det judiska folket. De skulle alltid be för dem och deras förlovade land, Israel.

"Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem, säger Herren din Gud." - Amos 9:15



Ebi's

FÄRGSÄTTNING



ISRAEL

שלום



שבת



Ebi's

ARBETSBLAD



- Färglägg figurerna och kartan.
- Klipp ut figurerna försiktigt.
- Leta reda på 3 tomma toarullsrör av kartong.
- Linda och klistra papperet runt kartongen.
- Placera dem i rätt stad på kartan.



Ebi's

ARBETSBLAD



ISRAEL

Jerusalem



Betlehem



Röda havet